



Protestantse
Kerk

Oktober 2023

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Open zijn naar God toe

Beloofd is beloofd

**Doe jij mee met een
kring?**

Eenvoud



<small>ko=kinderopvas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</small>	Zondag 1 oktober	Zondag 8 oktober	Zondag 15 oktober	Zondag 22 oktober	Zondag 29 oktober
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. J. Schaap	10.30 uur: <i>ko + tn</i> ds. J. Schaap	10.30 uur: <i>ko + kn</i> dhr. Jurek Woller	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Hans van Dolder	10.30 uur: <i>ko</i> ds. J. Schaap
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Dhr. R. van Mourik 16.00 u: Verdieping Louis Wullschleger	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. H.N. Visser
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Mw. M. van Weerden Coll: Kerk en Israël + Kerkelijke activiteiten	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel Heilig Avondmaal Collecte: Diaconie + Werelddiaconaat	10.00 uur: Ds. J. Brederveld Collecte: Kerk	10.00 uur: Mw. Ria Keijzer Collecte: Diaconie	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel Dankdag / wintertijd Collecte: Kerk
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Dhr. M. Ligthart	10.00 uur: Ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: Dhr.M.K. den Wilde	10.00 uur: Ds. A. Christ v.b. H.A.	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten - H.A.
MEERWEIDE	10.30 uur Dhr. M. van Welie		10.30 uur <i>Heilig Avondmaal</i> Ds. E. van Halsema		10.30 uur Dhr. J. L. den Toom
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Henry	10.00 uur: Emile	10.00 uur: Henry	10.00 uur: Joke van Rosmalen	10.00 uur: Desirée
SMEETSLAND	11.00 uur mw. Van Drunen				

Predikanten

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rianne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

Eenvoud. Als je de betekenis hiervan opzoekt, dan vindt je:

- * Afwezigheid van praal, zonder versiering
- * Gewoonheid
- * Niet ingewikkeld zijn
- * Kenmerk van het ware

Zelf moest ik denken aan overzichtelijkheid. Dat krijg je als iets gewoon, niet ingewikkeld en zonder versiering is. Eenvoud maakt het leven wat mij betreft een stuk rustiger, met meer tijd en aandacht voor de dingen die er echt toe doen.

In de overdenking wordt dit mooi verwoord: *Eenvoud is open zijn naar God toe*. In de hectiek van het alledaagse leven met werk, sport, sociale contacten en diverse beeldschermen komt de tijd met God nog wel eens onder druk te staan.

Tijdens de eerste lockdown in 2020 vielen veel zaken die onze aandacht vragen ineens weg. Ik heb die tijd daardoor als veel eenvoudiger ervaren. Er was meer tijd beschikbaar om open te zijn naar God. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Voor mij is dat meer de natuur opzoeken en me verwonderen over en genieten van de flora en fauna. De natuur is aan de ene kant complex en ingenieus, maar aan de andere kant lijkt het ook zo mooi en eenvoudig. Wat knap als je zoiets kunt maken: dat kan alleen het werk van onze God zijn!



Annet de Rooter
Redactie AJK/
eindredactie



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

Rooster kerkdiensten	2
Van de redactie / inhoudsopgave	3
Stiltepagina	4
Overdenking	5
Kunst en het verhaal	6
Wat zijn de taken van ?	7
Groen geloven	8
Muziek	9
Gedichten	10
Bijbelleesrooster/puzzel	11
Beloofd is beloofd	12
Groene Tuinkerker	13
Hervormd IJsselmonde	17
Adriaen Janszkerker	18
Pelgrimskerk	20
Samen	22
Servicepagina	23
Kinderpagina	24

Pag. 5



Pag. 11



Pag. 7



Pag. 22





En wat maken jullie je zorgen
over kleding?
Kijk eens naar de lelies,
kijk hoe ze groeien in het veld.
Ze werken niet en weven niet.

Matteüs 6:28

Bron: Nieuwe bijbelvertaling 21.

Overdenking



**In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen, van het woord dat ons verblijdt...
(lied 283, 1 - Sytse de Vries - Liedboek 2013)**

Voor de kerkbladen van maart en juni dit jaar schreef ik ook de overdenkingen. Die gingen over "soberheid" en over "bidden". Uit het overzicht van maandthema's koos ik ze eind vorig jaar uit - samen met het thema "eenvoud" voor dit kerkblad van oktober. Ik neem u nu graag mee in dit thema, aan de hand van de woorden uit lied 283, van de spiritualiteit van Taizé en van de maand oktober.

Eenvoud is open zijn naar God toe

In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd... Sytze de Vries schreef de tekst van lied 283 naar verluidt op verzoek van Willem Vogel, om de melodie van het oude lied Rust mijn ziel uw God is koning (gezang 179 uit de hervormde gezangbundel van 1938) te bewaren. En de tekst van Sytze de Vries kwam tot stand in een stormachtige nacht... Ja, er zijn veel geluiden, het kan stormachtig zijn, er is een stroom aan gebeurtenissen, er is lawaai om ons heen, er komt veel informatie bij ons binnen... En midden in deze hectiek zoeken we, 's zondags als we naar de kerk gaan maar ook op andere tijden en plaatsen. We zoeken 'zacht suizen' (vlg. de profeet Elia in 1 Koningen 19), rust, God, woorden waar we van ophoren, waar we blij van kunnen worden. We verlangen naar de Bron, de Ene. Eenvoud.

Eenvoud

Ook in de Regel van Taizé komen we het woord eenvoud tegen, als middelste woord in de drieslag vreugde, eenvoud en barmhartigheid. In de geest van de Zaligsprekingen (Mattheus 5). Naast dat de broeders van Taizé in Frankrijk en de zusters van Grandchamp in Zwitserland deze Regel kennen, kennen ook hun geestverwanten die. Zij leven dezelfde spiritualiteit op de plaats waar ze wonen en werken. In de Regel is aan 'eenvoud' een eigen hoofdstukje gewijd, en ik heb deze tekst er nog maar weer eens even bijgepakt (want ook ik ben zo'n geestverwant). 'Eenvoud is open zijn naar God toe' lees ik meteen als de eerste zin, en die wordt gevolgd door twee kleine alinea's over de openheid naar je naaste en naar jezelf. En het hoofdstukje eindigt met de zin

'Eenvoud ligt in de ontspannen vreugde van degene die ervan afziet zich met eigen vorderingen of achteruitgang bezig te houden, om de blik gericht te houden op de persoon van Christus...! Dit had ik toch best al wel vaak gelezen en toch kwam het nog wel weer even bij me binnen!

Oktober – Franciscus van Assisi

Het thema van het vorige kerkblad was samenwerken. Een mooi thema, zeker ook bij de start van weer een nieuw kerkelijk seizoen. Na de vakantietijd is er met het nieuwe seizoen weer de nodige bedrijvigheid op gang gekomen. En dat is goed, dat is prima, het hóórt ook bij het gemeentelven. Maar laten we ook de eenvoud niet uit het oog verliezen! In dit verband kwam juist ook voor de maand oktober '4 oktober' bij me boven, Dierendag, de sterfdag van Franciscus van Assisi. Hij leefde eind 12e, begin 13e eeuw, en eenvoud was voor hem een sleutelbegrip. Wij mensen hebben feitelijk maar weinig nodig om iemand te zijn. Aan hem wordt onder andere het prachtige Zonnelied toegeschreven, het grote loflied op de schepping. In het nieuwste liedboek is er ook weer een bewerking van opgenomen, als lied 742: Wees geprezen, bron en schenker... Franciscus wordt vaak afgebeeld met dieren, omdat, zo is wel gezegd, zelfs de dieren kwamen luisteren als hij preekte...



Wees geprezen, bron en schenker, / om uw lied in al wat leeft. ik buig mijn hoofd en hef mijn handen / met al wat adem heeft...

ds Hermie Hummel

Kunst en het verhaal

De koningin van Scheba bezoekt Salomo Edward Poynter Kunstgalerie van New South Wales anno 1890

bron: Artwkipedia • microsoft Bing AI



De koningin van Scheba, het huidige Ethiopië, is een figuur uit de Hebreeuwse Bijbel, de Koran en de Kebre Negest. In de Bijbel noch in de Koran wordt haar naam genoemd. In Ethiopië heet ze Makeda en in de islamitische overlevering Bilqis.

De koningin van Scheba staat bekend om haar schoonheid, gratie en wijsheid en wordt vaak afgebeeld als een machtige en vorstelijke figuur. Haar aanwezigheid in de Bijbel is een herinnering aan de blijvende kracht van vrouwelijk leiderschap en haar reis om koning Salomo te ontmoeten is een inspirerend voorbeeld van vrijmoedigheid en doorzettingsvermogen.

Toen de koningin van Scheba alle wijsheid van Salomo zag, en het huis dat hij had gebouwd, het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers, was zij buiten zichzelf, en viel flauw. Er wordt beschreven dat ze een grote schat aan goud en specerijen schenkt en er wordt gezegd dat ze Salomo een

aantal moeilijke raadsels heeft gevraagd om zijn wijsheid te testen.

De Bijbel beschrijft deze raadsels niet, maar volgens de Ethiopische overlevering waren het er drie. Zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had, dus ook de raadsels. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren.

Door haar intelligentie, inzicht en vriendelijkheid slaagde ze erin de bewondering van Salomo en zijn volk te verdienen en haar erfenis blijft die van een sterke, onafhankelijke vrouw die moedig haar doelen nastreefde.

Er zijn verschillende interpretaties over wat er precies gebeurde tijdens haar bezoek aan Salomo. Sommige bronnen suggereren dat ze een kind kreeg bij Salomo, terwijl andere bronnen beweren dat ze uiteindelijk gewoon terugkeerde naar haar eigen land.

Tekst: Gerrit Buizer

Wat zijn de taken van een koster?

Binnen de kerk zijn vele vrijwilligers werkzaam in diverse functies. In deze serie artikelen willen we meer informatie geven over de inhoud van deze functies. De (jeugd) ouderling, diaken, kerkrentmeester, scriba en vertrouwenspersoon zijn in eerdere maanden geweest. Deze maand is de koster aan de beurt.



Koster komt van het Latijnse woord *custos* dat bewaker betekent. De koster is vaak op de achtergrond bij kerkdiensten aanwezig om allerlei praktische zaken te regelen en ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Wat de taak van de koster precies inhoudt, kan per gemeente verschillen.

.... koster

De koster is belast met diverse facilitaire taken om de kerk en de liturgie te ondersteunen. De koster kan zowel een werknemer in dienst van de kerk of een vrijwilliger zijn. Voor de koster die werknemer is staat in de functieomschrijving van de PKN welke werkzaamheden verwacht worden:

* Het in **gereedheid brengen van het kerkgebouw** of de kerkzaal **voor de kerkelijke activiteiten** door:

- het tijdig openen en sluiten van het gebouw;
- het zorgen voor het gereed zijn van de kerkelijke ruimten voor samenkomsten van de gemeenten en bij rouw- en trouwdiensten;
- het - in voorkomende gevallen - behulpzaam zijn van de kerkbezoekers waaronder bij calamiteiten verlenen van eerste hulp;
- het tijdens de diensten bedienen van de geluidsinstallatie en - zo nodig - de kerkteléfonoon;
- het bedienen van de koffiezetapparatuur en andere keukenapparatuur (voor zover aanwezig).

* Het (doen) verrichten van **schoonmaakwerkzaamheden** door:

- het schoonmaken en schoonhouden van het kerkgebouw en bijbehorende terreinen;
- het bedienen van de schoonmaakapparatuur (voor zover aanwezig);
- het in overleg met de werkgever zorgen voor schoonmaakartikelen;
- het maken van afspraken met derden ten aanzien van grotere schoonmaakprojecten.

* Het verrichten van **klein onderhoud** en bedienen van apparatuur door:

- het bedienen van de verwarmingsapparatuur;
- het - in overleg met de werkgever - dragen van zorg voor klein onderhoud aan het gebouw en de daarbij behorende technische installaties;
- het coördineren, opdracht geven en het maken van

afspraken - in overleg met de werkgever - over het door derden te verrichten onderhoudswerk.

* Het voor de werkgever fungeren als **aanspreekpunt** voor Arbo-zaken door:

- het signaleren van knelpunten en attenderen op risicovolle situaties in het kerkgebouw en de eventuele nevenruimten;
- het desgevraagd assisteren bij de risico-inventarisatie en -evaluatie in het kader van de Arbowetgeving.

* Het verrichten van diverse **overige werkzaamheden** door:

- het zorgen voor het verstrekken van thee, koffie en alcoholvrije dranken tijdens kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen;
- het zorgen voor in voorraad hebben van koffie, thee e.d.;
- het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de - gegeven de aard van de accommodatie - verhuur van de kerk en nevenruimten;
- het in voorkomende gevallen leiding geven aan tijdelijke huishoudelijke medewerkers;
- het voeren van de administratie in verband met de verstrekking van dranken, de verhuur en aangeschafte (schoonmaak)middelen e.d.

veelzijdig en praktisch

Kennis en vaardigheid

De koster beschikt over:

- vaktechnische kennis;
- vaardigheid in het omgaan met bezoekers;
- basiskennis van EHBO en/of BHV;
- kennis van de aanwezige blusmiddelen.

Contacten

De koster onderhoudt contacten met:

- de bezoekers en gebruikers van het kerkgebouw en de nevenruimten;
- leveranciers van goederen en diensten.

Als een of meer vrijwilligers de kostersfunctie vervullen, dan wordt een deel van de werkzaamheden vaak door andere vrijwilligers uitgevoerd.



MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD GELOVEN

De Ichtuskerk in Colmschate

“Onze kerk is een en al duurzaamheid. Het leeft echt onder de mensen. De zonnepanelen die vandaag bijgeplaatst worden, zijn daar een mooi voorbeeld van. Een kerklid stelde ze ter beschikking. Natuurlijk hebben we ledverlichting aangebracht en letten we erop dat we eerlijk inkopen. De kerktuin is vlindervriendelijk beplant en de regenpijpen van het gebouw zijn aangesloten op een systeem dat het water over de tuin verspreid. Binnenkort passen we de cv zó aan dat alle ruimten apart verwarmd kunnen worden.”

In diverse functies is Jan Vroonland al jaren actief in de Ichtuskerk in Colmschate bij Deventer. Daarnaast is hij betrokken bij Groene Kerken landelijk. Geprikkeld door de vraag hoe we vanuit onze Bijbelse verantwoordelijkheid omgaan met Moeder Aarde, ging hij zich in 2009 profileren als ‘milieudiaken’. Al snel werd de protestantse gemeente Colmschate-Schalkhaar *Fairtrade Kerk*, een jaar later kwamen er zestien zonnepanelen op het dak. “Bewuster leven begint met inzicht”, weet Jan. “Vervolgens kom je samen in beweging.”

De kerk zamelt kurken, mobieltjes en oud gereedschap in voor hergebruik, plastic doppen voor de opleiding van geleidehonden en oud ijzer voor een Oekraïneproject. Elk jaar is er een ruilbeurs voor kleding en speelgoed. Achter de kerk staan twee klike’s waarin de hele buurt z’n gebruikte frituurvet kwijt kan. Als ze vol zijn worden ze opgehaald door *Green Oil Recycling*, dat er € 38,50 voor neertelt. Met de opbrengst financiert de kerk duurzame projecten. De kerk is ook lid van de ‘Deventer Schoon Familie’, een netwerk dat inzet op een schone leefomgeving. Aan het begin van het nieuwe jaar kunnen buurtgenoten vuurwerkafval inleveren bij de kerk. Dat levert zomaar een paar honderd kilo op, aldus Jan. “Zo laten we zien dat we maatschappelijk verantwoord geloven. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen om ons heen willen we de wereld leefbaar houden. Een mooie manier van ‘heb uw naaste lief’ en ‘zout der aarde zijn’.” ■

‘Heb uw naaste lief’

Muziek

Take my hand precious Lord

Een bekende gospelsong is Take my hand precious Lord (Neem mijn hand, dierbare Heer). Het is ook wel bekend als Precious Lord take my hand.

De melodie wordt toegeschreven aan Thomas Dorsey en is uitgebreid ontleend aan een hymne uit 1844 getiteld Maitland. Het wordt vaak toegeschreven aan de Amerikaanse componist George N. Allen, maar de vroegst bekende bron is de Plymouth Collection uit 1855. Deze laat zien dat Allen de auteur en bewerker van de tekst Must Jesus bear the cross alone is en niet de componist van de melodie. Maitland wordt soms ook toegeschreven aan The Oberlin Social and Sabbath School Hymn Book dat Allen heeft bewerkt.

Dorsey zei dat hij Blind Connie Williams die versie van dit lied had horen zingen met Precious Lord en werd hierdoor geïnspireerd. Dorsey schreef het nummer als reactie toen hij ontroostbaar in de rouw was nadat zijn vrouw Nettie Harper en zijn zoontje in het kraambed overleed in augustus 1932.



De vroegst bekende opname van het lied werd gemaakt op 15 februari 1937 door de Heavenly Gospel Singers en werd gepubliceerd in 1938. Het werd in meer dan 40 talen opgenomen en kreeg ook meerdere onderscheidingen.

Het werd in 2007 opgenomen in de Christian Music Hall of Fame en in 2012 werd de versie van Precious Lord Take My Hand door Mahalia Jackson geëerd met de Grammy Hall of Fame Award.

Het was het favoriete lied van Martin Luther King. Hij heeft Mahalia Jackson vaak gevraagd om dit lied bij mensenrechtenacties te zingen. Aretha Franklin heeft het ook op de begrafenis van Mahalia Jackson gezongen in 1972.



Bekende versies van het nummer zijn o.a. Selah Jubilee Singers 1938, The Soul Stirrers 1939, Sister Rosetta Tharpe 1941, The Blind Boys of Alabama en Little Jimmy Dickens (beiden 1954), Aretha Franklin en Mahalia Jackson (beiden 1956), Elvis Presley (1957), Al Green (1982) en Dee Dee Bridgewater (2017).



Beyoncé heeft het in 2015 bij de Grammy Awards gezongen.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

Reiziger

Reiziger door de nacht
Langs de sterrenpracht
Op zoek naar de morgen
Reiziger zonder zorgen

Langs het avondrood
Dwars door de dood
Laat je fakkel branden
Houd hem vast met beide handen

Op zoek naar het morgenlicht
Dat zal schijnen in je gezicht
Laat je lampje branden
Laat je lampje schijnen

Reiziger in de duisternis
Langs de horizon
Waar het leven begon
Ik weet waar dat is

Reiziger van de nacht
Op weg in het leven
Weet niet wat mij hier bracht
Maar morgen kom ik je tegen



Gisteren zou de wereld vergaan

Gisteren zou de wereld vergaan
En wij niet meer bestaan
Hij had alle getallen opgeteld
Die in de Bijbel worden vermeld
Hij wist zeker dat het nu zou gebeuren
Maar hij was één ding vergeten
Een van die valse profeten

Gisteren is er niets gebeurd
Wel was de lucht een beetje gekleurd
Niemand weet wanneer het gaat gebeuren
Het grote gebeuren
Dan zal de aarde openscheuren
En alles zal veranderen

Eens zal de wereld echt vergaan
Dan krijgen wij een nieuw bestaan
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Met liefde en een grote waarde
Zonder verdriet, dood of pijn
Daar zou ik willen zijn



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Resurrectie 8 Kloosteroverste 9 Papegaai 11 Slaghout bij tafeltennis 13 Windrichting 15 Verdieping 16 Bron van water 17 Heidemeertje 18 Mager, flets, teer 19 Wiel 20 Grieks eiland 21 Aardappelras 22 Loofboom 24 Bloeiwijze 25 Britse auteur van Noorse origine (1916-1990) 27 Internetextensie van Turkije 28 Intensive care (afk.) 30 Achtergrond 33 Stedelijk transportmiddel 36 Zeegodin uit de Noordse mythologie 37 Edelgas 39 Hoofdrolspeelster van de zondeval 40 Uitroep van afkeuring 41 Vlaag 42 Pluspunt 44 Cubaanse trommel 45 Net 46 Fotografische term 47 Internationaal ruimtestation (Eng. afk.) 48 Dwerg uit 'Sneeuwitje' 50 Verhoogde toon 52 Zestiende-eeuws schisma binnen het westerse christendom.

Verticaal

1 Zo is de ontvangenis van het in 1854 door de katholieke kerk afgekondigde dogma 2 Duivelsvereerder 3 Terabyte (afk.) 4 Godloochening 5 Hymne 6 Symbool voor iridium 7 Stad in Israël en Vlaamse gemeente 10 Rationeel (schijnbaar) onverklaarbare gebeurtenis 12 Griekse godin van de blinde drift 14 Waterloop in Noord-Holland 23 Kikkerstadion 26 Turkse munt 29 Geloofsbelijdenis 31 Onmeedogende toorn (van God) 32 Italiaanse priester en pedagoog (1815-1888) 33 Bezwaarlijk 34 Lid van een in 1664 ontstane tak van de cisterciënzers 35 Joodse rustdag 38 Middelpunt van een schietschijf 43 Ondersoort 49 Keuzewoord 51 Ezelsgeluid.



©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com

Bijbelleesrooster oktober

zo 1	2 Koningen 23:31-24:7	Jozachaz en Jozakim
ma 2	2 Koningen 24:8-17	Jeruzalem in ballingschap gevoerd
di 3	2 Koningen 24:18-25:7	Jeruzalem omsingeld
wo 4	2 Koningen 25:8-17	Jeruzalem verwoest
do 5	2 Koningen 25:18-30	Juda in ballingschap gevoerd
vr 6	Matteüs 21:18-22	Als je maar gelooft
za 7	Matteüs 21:23-32	Jezus' gezag
zo 8	Matteüs 21:33-46	De mishandelde erfgenaam
ma 9	Psalms 21	Gods rijke zegen
di 10	Openbaring 1:1-8	De tijd is nabij
wo 11	Openbaring 1:9-20	Een stem als een bazuin
do 12	Psalms 16	Vreugde in uw nabijheid
vr 13	Openbaring 2:1-7	Kom tot inkeer
za 14	Openbaring 2:8-11	Trouw tot in de dood
zo 15	Openbaring 2:12-17	Een nieuwe naam
ma 16	Openbaring 2:18-29	Houd vast aan wat je hebt
di 17	Openbaring 3:1-6	Gekleed in het wit
wo 18	Openbaring 3:7-13	Trouw met trouw beantwoord
do 19	Openbaring 3:14-22	Wees koud of warm
vr 20	Psalms 73	U houdt mij aan de hand
za 21	Matteüs 22:1-14	Bruiloftsgasten
zo 22	Matteüs 22:15-22	Geef aan God wat van God is
ma 23	Matteüs 22:23-33	Een God van levenden
di 24	Matteüs 22:34-46	Het grootste gebod
wo 25	Psalms 109:1-20	Liefde met haat beantwoord
do 26	Psalms 109:21-31	Red mij in uw trouw
vr 27	Openbaring 4:1-11	Onophoudelijke aanbidding
za 28	Openbaring 5:1-14	Lof voor het lam
zo 29	Openbaring 6:1-8	De zegels verbroken
ma 30	Openbaring 6:9-17	De grote dag van toorn
di 31	Psalms 10	De HEER is koning voor altijd



Zie,
 Ik sta aan de deur
 en Ik kloep.
 Als iemand
 Mijn stem hoort
 en de deur opent
 zal Ik bij hem
 binnentreden
 en de maaltijd
 met hem gebruiken,
 en hij met Mij.

(Openbaring 3:20 (NIV))



Foto: Geurt Mouthaan

Christine van Reeuwijk is chronisch ziek en observeert de wereld vanaf haar ziekbed.

BELOOFD IS BELOOFD

Door mijn progressieve ziekte nemen mijn fysieke krachten helaas steeds verder af. Ondertussen zeggen steeds meer mensen 'ja', maar doen ze 'nee' en moet ik er bij instanties en mijn vrijwilligerswerk vaak extra achteraan. Hierdoor kan ik noodgedwongen steeds minder meedoen in onze gejaagde maatschappij. En wat misschien nog erger is: toen ik dit pas aan iemand van de kerk toevertrouwde, nam hij het voor de ander op. "Want weet jij wel hoe druk wij het hebben?"

Toen hij weer naar huis was, wist ik het even echt niet meer. Mijn stille tranen stroomden op het ritme van de herfstregen mee. Ik dacht aan God die liefde is, aan mijn ouders die altijd deden wat ze beloofden en probeerde weer bij het kind in mezelf te komen.

Een paar dagen later kwam de vroegere buurman van mijn nicht Janneke bij mij thuis kennismaken. Janneke heeft de ziekte van Parkinson en is afgelopen januari in een verpleeghuis opgenomen. Haar buurman en ik bellen en appen sindsdien regelmatig met elkaar om van alles met en voor haar te bespreken. Hij is justitieel verpleegkundige. Hij wil nooit weten waarom zijn patiënt in de gevangenis zit. Hij ziet de mens en daar zorgt hij voor. Nadat we een aantal dingen voor Jannekes toekomst hadden afgestemd, vroeg ik of hij het, gezien zijn gezin en werk, wel zou kunnen blijven volhouden om haar wekelijks te bezoeken. Hij keek me verbaasd aan en zei: "Ja natuurlijk, dat heb ik haar beloofd." Ik slikte en zag dat zijn 'ja' echt 'ja' betekende.

Zwijgend tuurden we naar buiten. Herfstbladeren kleurden mijn tuin rood, geel, oranje. Terwijl ik hem weer aankeek, zei ik: "Bedankt voor wie je bent en ik hoop mijn ja ook zoveel mogelijk waar te kunnen blijven maken. En zal waar nodig nee zeggen om ja te kunnen blijven doen." ■

Zijn 'ja' betekende
echt 'ja'



Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE - Oktober

Het nieuwe kerkelijke seizoen is begonnen, buiten is het merkbaar vroeger donker aan het worden, Het is nazomer, op het snijvlak van zomer naar herfst. De uitspraak 'wanneer het september is, is het ook zo weer kerst...' geldt dit jaar ook weer, en dat is voor oktober des te meer zo!

Kerkdiensten oktober

In oktober sta ik twee keer ingeroosterd om bij ons in de kerk voor te gaan. Op zondag 8 oktober, en dat is een Avondmaalsviering, en op zondag 29 oktober met het accent op Dankdag. Het is de bedoeling dat in elk geval in de dienst op zondag 8 oktober iets van Franciscus van Assisi verweven wordt, en misschien wel in beide diensten - zijn Zonnelied bijvoorbeeld (lied 742).

De startzondag van 17 september en de vredesweek liggen nog voor ons terwijl ik dit schrijf. Nog net voor het inleveren van de kopij zag ik de foto van de liturgische schikking van de startzondag alvast in mijn mailbox:



liturgische schikking Startzondag 17 september (foto Joke Kooiman)

Het gemeentereisje van 13 september bij de start van het nieuwe seizoen, georganiseerd door de gezamenlijke diaconieën van onze kerk en de Kerk aan de Maas, is al geweest. Verderop leest en ziet u daar een impressie van.

Gesprekskring en gebedskring

De datum voor de maandelijkse *gesprekskring* is woensdagmorgen 25 oktober om 10.30 uur, en voor de maandelijkse *gebedskring* woensdagmorgen 11 oktober om 12.00 uur. U bent welkom. Daarnaast is er ook weer een gezamenlijke *gesprekskring* met de kerk van Bolnes, in de vorm van een boekbespreking. Ook daarbij bent u welkom.

Gezamenlijke gesprekskring – boekbespreking

Ook dit seizoen is er weer gelegenheid om elkaar als gemeenteleden uit Bolnes en IJsselmonde te ontmoeten, bijvoorbeeld in een gezamenlijke gesprekskring met boekbespreking. Het boek *Zorg voor de ziel* van Arjan Plaisier is de leidraad - over 'spiritueel leven vanuit de christelijke traditie', over wat onze ziel nodig heeft en kan

vinden in de christelijke spiritualiteit.

Deze 'kring' wordt zowel overdag als 's avonds aangeboden, en op beide locaties. U kunt dus kiezen voor de middag of de avond. Na de eerste middagbijeenkomst kijken we met elkaar naar een gewenst vervolg; voor de avonden zijn er ook al vervolgdata bekend.

Dinsdagavond 17 oktober, 24 oktober en 17 november in de Kerk aan de Maas om 19.30 uur. En donderdagmiddag 19 oktober in de Groene Tuinkerkerk om 14.30 uur Informatie en opgave (liefst uiterlijk 14 oktober, met het dagdeel van voorkeur), bij mij. Ik zal de 'kring' ook leiden.

Pastoralia

De pastorale raad is op 11 september weer bij elkaar geweest. Het 4e kwartaal is genoemd, met daarin de Gedachtenisdienst op zondag 26 november, het kerstengel-project in de adventstijd en de seniorenkerstviering (met hervormd IJsselmonde) op dinsdag 19 december. Het is de bedoeling dat de voorbereidingen bijtijds beginnen.

Tot slot

Ik realiseer me goed dat dit seizoen 2023-2024 voor mij het laatste seizoen is dat ik als (dienstdoend) predikant in uw midden ben. Ik ben daarmee in een andere fase aan het komen, en dat geldt evengoed ook voor de gemeente...

Het thema van dit kerkblad is eenvoudig. In de overdenking voor in het kerkblad schreef ik in dit verband ook over Franciscus van Assisi. Met het gebed 'Een werktuig van Uw vrede' dat aan hem toegeschreven wordt, wil ik hier nu eindigen:

*Heer maak van mij een werktuig van uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat heerst.
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd.
Laat me eendracht brengen waar tweedracht is.
Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen waar het duister daalt.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.
En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek te troosten dan getroost te worden
te begrijpen dan begrepen te worden
te beminnen dan bemind te worden.
Want het is door te geven dat men krijgt.
Door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeven wordt,
en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven.*

Met vriendelijke groet,
ds. Hermie Hummel



Nationale Ziekendag

De diaconie van de Groene Tuinkerk heeft ook dit jaar aandacht geschonken aan de Nationale Ziekendag. Op deze 10 september haakten we aan bij het initiatief van 'stichting de Zonnebloem' door onze zieken een bloemetje te bezorgen.

Niet iedereen op de lijst was ook daadwerkelijk ziek, maar er zijn ook mensen die een kwaaltje hebben, of extra aandacht verdienen.

In totaal hebben 35 personen een mooi boeket bezorgd gekregen.



Naar we hebben begrepen waren de meeste ontvangers van de bloemen blij verrast.

Mevrouw C. Harmsen wist gelijk te laten vermelden in het kerkblad dat zij de diaconie hartelijk bedankt voor de bloemen! Ook zijn er diverse giften voor de diaconie ontvangen. Alle gevers hartelijk dank!

Namens de diaconie, Gerrit Buizer

Kort verslag van de gezamenlijke busreis van woensdag 13 september

Het was een hele leuke dag, waarbij er veel gesprekken gevoerd werden!



De klompenmakerij was een succes met een prima presentatie die voor veel hilariteit zorgde!

De koffie met gebak was lekker en ook de lunch ging er prima in.



Er was zelfs wat ruimte in het schema om zelf in te vullen. Het was goed toeven op het terras in het zonnetje en mensen snuffelden in de winkel waar allerlei leuke klompen en andere spulletjes te koop waren. De prachtige omgeving werd niet vergeten!

Met de bus maakten we daarna nog een informatieve tocht door de omgeving. Dit alles werd afgesloten met een mooie boottocht door de Biesbosch. Iedereen had het zo te zien en te horen goed naar het zin. Al met al een geslaagde dag!

Vriendelijke groet van Ton den Hartog en Dikkie van Hengel.

Bedankjes

Hierbij willen wij u bedanken voor het mooie boeket dat

wij ontvangen hebben ter ere van ons 60 jarig huwelijk. Wij zijn er erg blij mee en dankbaar voor al die mooie jaren. Met vriendelijke groet,

Jan en Tineke Quak

Hierbij willen wij bedanken voor de bloemengroet die wij van de kerk mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijksjubileum.

Tevens willen wij ook alle gemeenteleden bedanken voor de felicitaties die wij hiervoor hebben ontvangen via kaarten met lieve woorden.

Verder wil ik ook nog bedanken voor de bloemengroet die ik mocht

ontvangen van de diaconie van de Groene Tuinkerk vanwege de nationale ziekendag. Met een vriendelijke groet,

Ton en Nel van Schaik



BLOEMENDIENST

Zondag 20 augustus

De bloemen gingen vandaag naar de heer Jumelet die vandaag zijn 90e verjaardag vierde.

Zondag 27 augustus

Vandaag 2 boeketten. Familie Quak vierde op 30 augustus hun 60-jarig huwelijk en mevrouw Van de Molen mocht op 31 augustus 90 jaar worden.

Zondag 3 september

2 september was mevrouw Los jarig en op 6 september was de familie Van Schaik 55 jaar getrouwd.

Zondag 10 september

12 september was mevrouw. Bil jarig en op 16 september waren Hans en Corrie Melenberg 35 jaar getrouwd.

Namens de gemeente alle jarigen en bruidsparen van harte gefeliciteerd.

Giften

Op 15 september heb ik via Elly Oorebeek een gift ontvangen van € 10,- en op de bankrekening een gift van € 20,-. Beide gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke bloemengroeten,

Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

Berichten van de Zendingscommissie

Met Pinksteren hebben we als diaconie ons nieuwe jaarproject aan u voorgesteld. Het kan naar onze mening geen kwaad dat nog eens onder uw aandacht te brengen:

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop. De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg.

Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mngobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten. We willen u vragen dit project dat tot Pinksteren 2024 zal lopen blijvend te ondersteunen.



Graag zien we uw giften op de bankrekeningnummer: **NL32 INGB 0000 5634 99** t.a.v. de Zending, project Zuid Afrika, tegemoet.

Met een vriendelijke groet van de Zendingcommissie, Bram van Splunter

Zendingserfgoedkalender 2024

De Zendingserfgoedkalender 2024 toont schilderijen van Sister Marie Claire die als illustraties werden opgenomen in een drietalige Bijbel in Pakistan. Het thema luidt: **Wie is mijn naaste?** Bijbelverhalen in heldere kleuren, geïnspireerd door het unieke in de cultuur van het Indisch subcontinent qua kleding en gezichtsuitdrukkingen. Wie in dit land – met een grote moslim meerderheid – is nu de naaste van de Pakistaanse christenen?

Dit thema: "Wie is mijn naaste"? spreekt ook ons elke dag weer aan in onze contacten met onze medemensen. Daarom willen we als zendingscommissie ook dit jaar weer graag de **zendingskalender** onder uw aandacht brengen.

Zendingskalender 2024



Bestellen is uiteraard mogelijk middels de intekenlijsten die na de kerkdiensten tijdens het koffiedrinken rond zullen gaan. Namens de zendingscommissie bevelen we deze fraaie kleurrijke kalender van harte bij u aan!

Dikkie van Hengel en Bram van Splunter

KERSTENGELEN GEZOCHT!

Ook dit jaar hopen we, dat er weer Kerstengelen gaan 'vliegen' door IJsselmonde tijdens de Adventsweken. Van de positieve reacties van vorig jaar, weten we hoe bijzonder mensen het vinden, dat er naar hen wordt omgezien.

In de vier weken van de Adventstijd doet een kerstengel – anoniem! – wekelijks een kleine attentie bij iemand in de brievenbus.



Hoe meer kerstengelen zich aanmelden, hoe meer mensen een bezoekje kunnen krijgen. Iedereen – jong én oud - kan als engel meedoen aan het Kerstengelproject!

U (of jij) kunt zich (Het liefst vóór 1 november a.s.) als kerstengel aanmelden bij: **Carla Tims** (010-4827585),

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher en mw. Harmsen.
01-10: Dhr. A. van Splunter
08-10: Dhr. R. A. de Bruin
15-10: Dhr. J. Jongenotter
22-10: Dhr. A.J. Kooiman
29-10: Dhr. G.J. Buizer



Hoe digitaal is de Groene Tuinkerker? Wat heeft onze website u te bieden?

Misschien denkt u, dat is niets voor mij, maar er is veel te vinden op onze website!



- De kerkdienst thuis meebeleven, als u een keer niet naar de kerk kunt komen.
- De kerkdienst terugkijken als u thuiskomt uit de kerk of als u op een ander tijdstip de kerkdienst wilt bekijken.
- Wat kunt u allemaal vinden op de website van onze kerk.
- Ook op Facebook zijn we aanwezig.

Tijdens het *koffiedrinken na de kerkdienst* van **8 oktober** willen wij u graag laten zien wat de mogelijkheden zijn. Wij willen ook graag van u horen wat u hierbij mist of niet duidelijk is. Natuurlijk is elke thuissituatie anders. Als u gezien heeft wat er kan, is er vast iemand, mocht dat nodig zijn, die u verder kunt helpen.

Namens het team Kerk-TV en Website:
Sjaak van Dorsten, Piet van Rikxoort en Roy de Bruin.

Wie kent de eenvoud van het breken

Wie kent de eenvoud van het breken, de stille omgang van het brood? Wie hoort de wijn van liefde spreken, een liefde sterker dan de dood.

Er is een kind bereid tot delen, het komt met brood, het komt met vis, het geeft zijn voedsel aan de velen, een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven dat God zeer overvloedig is, wij zijn geschapen om te geven, zo tonen wij zijn beeltenis.

Er is een mens ons bijgebleven, bij brood en wijn hoor ik zijn stem, als water vloeit zijn kostbaar leven, een vis is tekenend voor hem.

Liedboek 392 / Tekst: Jaap Zijlstra

Een lied ter bemoediging voor de kerkgemeenschap, zo klinkt het in mijn oren. Zijn wij niet geroepen om op weg te gaan, brekend en delend van wat wij hebben gekregen? En dat zingen we dan op een melodie die in eerste instantie niet zo eenvoudig klinkt. We moeten er op oefenen. Dat valt niet mee. De eerste strofe begint met twee vragen: Wie kent? Wie hoort? De tweede strofe verwijst naar dat moment aan het meer van Tiberias, waar brood en vis wordt gedeeld, een voorbeeld voor ons om te volgen (Johannes 6: 1-15). We zijn zelfs geschapen om te geven, zo wordt gezongen in strofe drie. En de laatste strofe verwijst naar Jezus, die zijn leerlingen een maaltijd van brood en vis bereidt (Johannes 21: 1-14). De eerste christenen schreven zijn naam met de Griekse beginletters van hoe zij Hem in elkaar herkenden: "Jezus Christus, Gods Zoon en Redder" Dat maakt samen 'Ichtus', vertaald als 'Vis'. En hoe herkennen wij Hem in onze kleine, eenvoudige gemeenschap? We mogen er zijn. Ook anderen mogen Hem in ons herkennen, in ons eenvoudige leven. Dat geeft hoop.



Marjan van Weerden, Kerkelijk werker



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Overledenen

Naam	Leeftijd	Overleden
Mw. J. Nouwen-Kanis	90 jaar	24 augustus
Mw. A Kruidenier	63 jaar	26 augustus



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

<u>Augustus</u>	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 1.387,50	€ 175,75	€ 1.563,25
Collecte kerk	€ 1.391,00	€ 212,75	€ 1.603,75



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.

Advertenties



Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
☎ 010 - 497 84 41



🌐 www.wielmak.nl ✉ info@wielmak.nl 📍 Bredenoord 2, Rotterdam



TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsluis, **Rotterdam**,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-4136910



TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Vakmanschap sinds 1839



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

In oktober en november wil ik in de diensten stilstaan bij de vraag 'wie is God?', waarbij ik een aantal namen en omschrijvingen onder de loep wil nemen, aan de hand van een Bijbels verhaal.

Zondag 1 oktober en ook zondag 8 oktober mag ik zelf voorgaan. Zondag 15 oktober zal dhr. Jurek Woller van Noorderlicht bij ons spreken. Zondag 22 oktober is ds. Hans van Dolder uit de Johanneskerk in Lombardijen onze voorganger. Zondag 29 oktober mag ik zelf weer voorgaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Opstarten: doe je mee met het kringenwerk?

Op het moment dat ik dit schrijf, moet het startweekend nog beginnen. Als u/jij dit leest is dat al weer even gepasseerd. In september heb ik twee keer in de dienst stil gestaan bij wat het betekent om kerk te zijn met elkaar. We hebben o.a. nagedacht over de vraag hoe jij kunt bijdragen aan eenheid én hoe jij je plek in het lichaam kunt innemen.

Eén manier om meer verbinding te ervaren is door mee te doen met onze huiskringen. Het is een essentieel onderdeel van ons gemeente-zijn. We hebben ervoor gekozen om dit seizoen te werken met het nieuwe materiaal van New Wine: Het verhaal van Gods koninkrijk. Als je liever samen met anderen een goed boek leest (en daarover door wilt praten), is dat ook een optie. Als je je nog niet hebt opgegeven, mail dan naar: groepen.ajk@kerkiniijsselmonde.nl. Geef daarbij aan welke avond je voorkeur heeft en ook als je nog andere vragen en wensen hebt.

Overlijden

Dinsdag 12 september is Gerrie Verboom-van Bennekom overleden. De gevolgen van de hersenbloeding die ze heeft opgelopen waren zeer groot en zijn als een zware last geweest voor haar de laatste tijd van haar leven. Ze verlangde intens naar de Hemelse Vader en ze heeft rust ervaren in de laatste

weken voor haar overlijden. Ds. CorBert de Rooij heeft haar in haar laatste levensfase begeleid en is voorgegaan in de dankdienst voor haar leven, die plaats vond in de aula van de begraafplaats Vredehof in Ridderkerk op vrijdag 15 september. Daar is zij ook begraven. We wensen de nabestaanden Gods troost en kracht toe in het gemis.

Meeleven

We leven mee met mw. Wil Schuijjer. Zij heeft onlangs een nieuwe heup gekregen en wensen haar een goed herstel toe.

Belijdenis

In een feestelijke dienst op 3 september jl., waarin ook veel gasten aanwezig waren, heeft Daniël van Heiningen belijdenis van zijn geloof afgelegd. Dat het een begin mag zijn van een mooi avontuur, de Heer volgend waarheen de weg ook gaat.

Bijbelschool e.d.

In de dienst is eerst stilgestaan bij het vertrek van Aurelio Bulla naar de VS, waar hij een bijbelschool zou volgen. Inmiddels is duidelijk dat hij geen visum kon krijgen en heeft hij besloten om een bijbelschool in Nederland te volgen.

Rinske Schaap is onlangs voor een half jaar naar Zuid-Afrika vertrokken om daar een Discipleship Training School (DTS) te volgen.

We wensen beide jongeren veel zegen toe!



Welkom nieuwe leden

Zondag 3 september hebben we een aantal mensen in de dienst welkom geheten die zich in het afgelopen jaar bij onze gemeente hebben aangesloten. Sommige zijn al eerder genoemd in het kerkblad, andere nog niet. Hierbij nogmaals hun namen:

- Familie Riedijk: Arjan & Mieke met hun kinderen Roos, Luuk, Rens en Tess.
- Corien en Wilbert van der Stelt
- Judith en Theo Mos met hun dochtertjes Danique en Rebecca
- Familie Van Heiningen: Alco & Lydia met hun kinderen Daniël, Annemijn, Jedidjah en Hananja
- Dhr. Frans Mast
- Ellen Gerritsen Mulkes met haar dochtertje Emma
- Familie Surjokusumo: Michael & Sandra met hun kinderen Julia en Noah zijn al eerder voorgesteld bij het zegenen van hun jongste kind.
- Laura en Gerben van den Brink zijn al een poosje in beeld en hebben onlangs na een periode van minder betrokkenheid een knoop doorgemaakt dat ze opnieuw betrokken willen zijn bij onze gemeente.

We heten hen (opnieuw) heel erg welkom en wensen hen toe dat onze gemeente een plek mag zijn waarin zij iets mogen ontvangen en bijdragen.

Benoeming diaken

Marja de Ron-Gorter heeft onlangs laten weten dat zij haar benoeming tot diaken helaas niet heeft kunnen aanvaarden. Ze had om uitstel gevraagd en inmiddels een knoop doorgemaakt. We wensen haar Gods vrede toe in haar beslissing en bij alle dingen die zij al doet in de kerk. We hopen en bidden dat we andere mensen mogen

vinden voor het ambt van diaken. Daarover later meer.

Follow Me catechese én nieuwe vervolg-groep

Dit seizoen start Follow Me op donderdag 28 september, voor alle jeugd die in de 1e t/m 4e klas van de middelbare school zit: dat is ongeveer van 12 t/m 15 jaar. Zij worden hiervoor apart benaderd via whatsapp.

We hebben ervoor gekozen om vanuit de kerk ook een vervolg-groep op te starten voor jongeren vanaf de 5e klas van de middelbare school, voor 16/17-jarigen. Dit seizoen zal deze groep geleid worden door Nico Bontenbal en iemand anders (op dit moment nog niet bekend). Ook deze jongeren worden apart uitgenodigd.

Belijdenisgroep

Ook dit seizoen zou ik weer een belijdenisgroep willen organiseren: jongeren en/of ouderen die overwegen om een stap van belijdenis (en evt. doop) zouden willen zetten. Ook als je nog niet zeker weet of je er aan toe bent, wil ik je van harte uitnodigen om deze stap te overwegen. Graag zie ik je interesse tegemoet.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janskerk. Dinsdag 3 oktober maken we een nieuwe start met de Bijbelmorgen. Iedereen van harte welkom. Het thema stellen we dan met elkaar vast.

Uw dienaar, Hans Schaap



Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 1, 15 en 22 oktober
- Tienerdienst 8 oktober



Vervoer naar de kerk

1 okt	Aad
8 okt	Bastiaan
15 okt	Aad
22 okt	Roelof
29 okt	Bastiaan

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Roelof Hazewindus
06 5785 5400
Bastiaan de Ruiter
06 22932635 of 010 413 7669
Aad Schuijjer
06 2862 6274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijjer: 0180 412141

Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
13 aug	€ 29,18	€ 29,17
20 aug	€ 18,50	€ 18,50
27 aug	€ 12	€ 12
Totaal aug	€ 59,68	€ 59,67

Felicities

Op 29 augustus waren dhr. en mevr, Louisa - Lodder 55 jaar getrouwd.
Op 31 augustus waren dhr. en mevr. de Rover -van Gelder ook 50 jaar getrouwd.
Op 10 september mocht mevr. Z. v.d. Berg - van Beest 90 jaar worden.
Ook dhr. J. Jumelet mocht zijn 90ste verjaardag vieren.

Namens de gemeente van de AdriaenJansKerk willen we u graag feliciteren en u van harte Gods Zegen toewensen voor de tijd die voor u ligt.



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

kennismaking met het christelijk geloof. En al heel veel jaren volgens een mooi concept: met elkaar eten, een aansprekende inleiding en het onder-linge gesprek daarna. Mocht jij/u toch nog interesse hebben, instromen kan nog altijd.



Bijzonderheden rondom de diensten

Het 'nieuwe' winterseizoen is begonnen. Als het goed is, bent u/ben jij op de hoogte gebracht van alle activiteiten via de sociale media, maar hieronder heb ik nog het één en ander "herhaald". Meld je bij Johanna de Sterke, zij is de ouderling voor vorming en toerusting, schrijf je in: het is echt de moeite en de tijd waard.

Ik kijk met heel veel plezier en dankbaarheid terug op de afgelopen weken. Fijn om el-kaar te zien en te spreken op de **startzondag**. En onlangs was er het gemeenteweek-end. In één woord: top! Heel veel dank voor alle organisatie en inzet voor en tijdens die startzondag en het **gemeenteweekend**. En het volgende mag ook genoteerd worden, dank voor de trouwe kerkgang van hen die niet op het gemeenteweekend waren, maar wel in de Pelgrimskerk op de zondagochtend. Als dit nummer van het kerkblad verschijnt dan hebben we afgelopen zondag het Heilig Avondmaal mogen vieren. Gesterkt door Hem mogen we het nieuwe seizoen ingaan. We prijzen God die ons met al het Goede steeds wil omringen.

Op **zondag 1 oktober** is er een **gezamenlijke dienst met de PERKI-gemeente** van Rot-terdam e.o. De zusters en broeders zijn ons zeer bekend. Fijn dat er jaarlijks een "sa-mendienst" kan worden georganiseerd. Om zo samen het geloof in God te belijden, waar we ook vandaan komen en wat onze achtergrond ook is. Ds. Burret Olde (predi-kant vanuit onze landelijke kerk ten behoeve van o.a. de Protestantse gemeente PERKI Nederland) en ik hopen de dienst te leiden.

Twee weken later, **15 oktober**, is opnieuw een bijzondere dienst: een zogenaamde **ICAD-dienst**. Door de Stichting ICAD (Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten Rotterdam e.o.) wordt in samenwerking met kerken in Rotterdam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel gecombineerde c.q. aangepaste kerkdiensten gehouden met en voor mensen met een verstandelijke beperking. We mogen op die zondag als gemeente gastheer voor hen zijn! Het is al een paar jaar geleden dat deze dienst ook in de Pel-grimskerk werd gehouden, maar fijn dat het nu toch weer op het rooster staat.

Hele goede, gezegende ontmoetingen met God en elkaar.

De komende activiteiten

De **Alpha cursus** is begonnen op woensdagavond 20 september. De Alpha cursus is vooral bedoeld voor een

Ook het **kringwerk** is in deze weken weer opgestart. Maar ook hier geldt: aanmelden kan nog altijd bij Johanna. Het kringwerk is vooral bedoel om met elkaar in gesprek te gaan over het geloof, over datgene wat ons in het leven bezighoudt, maar ook voor de onderlinge band.

Ook in het nieuwe winterseizoen willen we met de **Bijbelochtenden** doorgaan. Elkaar even zien en spreken, met elkaar in gesprek over een gedeelte uit de Bijbel. De eerste Bijbelochtend van dit seizoen was op 20 september. We lazen enkele fragmenten uit de eerste hoofdstukken van Ezechiël. Daarmee hopen we verder te gaan op woensdag-ochtend **18 oktober**; aanvang 10:00 uur. Om 09:45 uur staat de koffie klaar.

Ook **Follow Me** wordt weer opgestart en wel op **28 september**. Op de gebruikelijke plek en het vertrouwde tijdstip (Pelgrimskerk; 19:00 uur). De uitnodigingen daarvoor komen, als het goed is, via de app bij jou binnen. Daarnaast wil ik op vrijdagavond **29 september** jou, u uitnodigen om door te praten over de **verdiepingscursus**. Je zou het ook een vervolg op Alpha kunnen noemen. Of een opmaat tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Maar vooral dit: we probe-ren een verdiepingsslag te maken in het lezen en toepassen van de Bijbel in ons leven. Wat houdt dat in als we belijden dat de Bijbel Gods Woord is? Wat moet je met de geweldsteksten uit het Oude Testament? Hoe ga je om het lijden? En wat betekent het als we zeggen dat God de wereld geschapen heeft? Zo maar, een aantal vragen, ge-spreksstof genoeg. Aan de hand van de aanmeldingen en het gesprek op die vrijdag maken we een keuze welke avond het meest geschikt is.

Op **28 september** wordt **Follow Me Next** opgestart. Dat is een nieuw initiatief. Bedoeld om hen die van Follow Me afkomen (de 16 en 17 jarigen) verder te leren en toe te rus-ten in het geloofsleven. O.a. Nico Bontenbal hoopt dit op zich te gaan nemen.

Maar fijn dat er een groep gemeenteleden is die hierover willen nadenken! Het plan wordt nog verder uitgewerkt, o.a. waar en hoe laat. Jij en u worden nog verder geïn-formeerd.

We hopen en bidden dat een ieder, zowel de deelnemers als hen die leiding geven, de zegen van God erin ervaren.

Omzien naar elkaar

Het gezwel bij mevr. **J.P. (Jo) van Zweden** willen de artsen toch eerst bestrijden met medicijnen. We bidden dat dat haar zal helpen. Gods sterkte in alle dingen.

Marinke Roos heeft haar laatste bestralingen ondergaan. Dankbaar dat dit nu "achter de rug is". We wensen haar kracht en geduld toe bij het herstellen.

In onze voorbeden mogen we ook bidden voor hen die zorgen kennen vanwege hun gezondheid of van één die je zeer lief is. Gods nabijheid toegebeden.

Twee verhuisberichten: mevr. **J. van**

Prooijen-Leeuwenburgh heeft een kamer gekregen in 'Meerweide' (Grote Hagen 98, 3078 RC Rotterdam) en mevr. **W. de Vroome-Vos** is verhuist is naar 'Sonneburgh Ravenswaard' (Ravenswaard 5: 3078 PG Rotterdam).

Verhuizen is altijd ingrijpend, zeker na zoveel jaren op één vertrouwde stek, en dan nog eens op 'hoge' leeftijd, maar beiden zijn in de overtuiging 'het is goed zo'.

Hopelijk voelen zij zich al wat thuis in hun nieuwe woonomgeving.

Er is ook verdriet in de gemeente. Op 28 augustus j.l. overleed op 89 jarige leeftijd de vader van Leen Hendrik Bezemer, schoonvader van Machteld. Opa van o.a. Maud, Jet, Keet en Lenz, maar ook van Sjanne van der Leeuw-Schrijvershof. Een geliefde, gelovige vader en grootvader. Zijn hoop was gericht op de Heere. Gods troost voor een ieder die hem zal missen. Maar ook voor hen die al langer een geliefde moeten missen.

Giften

In de afgelopen maanden ontving ik twee giften van € 50,-. Bestemd voor het werk van de diakenen en van de kerkrentmeesters. Nogmaals dank!

Tenslotte

Een hartelijke groet, tot ziens en horens, in Christus verbonden, ook namens Jeannet-te, Dirk van Vreeswijk.



Bloemen:

De bloemen zijn de laatst van de Pelgrimskerk gega bemoediging naar:

20 augustus	fam Pols
27 augustus	mw. Akkerman
3 september	Marinke Roos
10 september	mw. Van Zweden

Collecten

Zondag	Diaconie	Kerkrentmeesters
20-aug-23	€ 26,00	€ 25,55
27-aug-23	€ 34,85	€ 28,85
3-sep-23	€ 35,65	€ 18,70
10-sep-23	€ 27,20	€ 22,80

Er is een gift ontvangen van NN van € 10.00 voor de onkosten van de startzondag. Hartelijk dank.

Koor Chapeau gaat verhuizen.

Na bijna 6 jaar van repetities in de Pelgrimskerk gaat Gemengd Koor Chapeau per oktober 2023 verhuizen naar de Carnisse Haven in Barendrecht.

Leden en bestuur van Chapeau danken de Pelgrimskerk voor de gastvrijheid op maandagavond.

U kunt ons blijven volgen op onze website www.koor.chapeau.nl.

Met vriendelijke groet,
namens Gemengd Koor Chapeau,

Wilma Neeleman, voorzitter

Samen

Oplossing puzzel

O	P	S	T	A	N	D	I	N	G	█
N	█	A	B	T	█	A	R	A	█	W
B	A	T	█	H	█	N	█	Z	Z	O
E	T	A	G	E	█	K	R	A	A	N
V	E	N	█	I	E	L	█	R	A	D
L	█	I	O	S	█	I	R	E	N	E
E	L	S	█	M	█	E	T	█	R	█
K	A	T	J	E	█	D	A	H	L	█
T	R	█	█	█	█	█	█	█	I	C
█	F	O	N	D	█	M	E	T	R	O
S	█	N	O	█	█	O	R	A	N	█
A	R	G	O	N	█	E	V	A	█	F
B	O	E	█	B	U	I	█	P	R	E
B	O	N	G	O	█	Z	O	P	A	S
A	S	A	█	S	█	A	█	I	S	S
T	█	D	O	C	█	A	I	S	█	I
█	R	E	F	O	R	M	A	T	I	E

Zangdiensten Breepleinkerk
"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 15 oktober

Voorganger: ds. Koos Staat.

Medewerking: Mannenkoor "Noord West Veluwe"; Nijkerk; o.l.v. Martin Mans.

Panfluit: Carina Petersen-Bossenbroek en Liselotte Rokyta.

Soliste: Annelies Schep.



 **SSB** PRESENTEERT DE MUSICAL:
producties
VRIJDAG 3 NOVEMBER 2023 Ronvang
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 19.30 uur
THEATER ZUIDPLEIN • www.ssbproducties.nl



De verloren zoon' in een nieuw jasje!

Graag wil ik iets vertellen over de musical 'Verloren en Gevonden' die in november in het theater wordt opgevoerd. Hierin wordt de boodschap van de bekende gelijkentijds van 'De verloren zoon' op een theatrale wijze onder de aandacht gebracht.

Onder begeleiding van de klanken van het **negenkoppige live orkest** brengen bijna **dertig spelers** het bekende bijbel verhaal van 'De verloren zoon' in een nieuw jasje op het toneel. De musical speelt zich af in **de kleurrijke jaren '70** van de vorige eeuw en zal **'Verloren en Gevonden'** gaan heten.

Midden in de roerige jaren '70 besluit één van de zoons om uit het familiebedrijf te stappen en het leven te gaan verkennen. Zijn oudere broer is hier overduidelijk niet blij mee en

probeert uit alle macht het bedrijf draaiende te houden. Maar brengt een leven vol feesten wel waar de jongste zoon naar op zoek was?

Laat je meevoeren door het door het bekende verhaal via zowel vrolijke discotunes als emotionele momenten. Een musical vol spel, zang, dans en een prachtig decor; van kantoorruimte via vuilnisbelt naar feestzaal.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken en luisteren!

Kaarten vanaf €14,50 zijn verkrijgbaar via

<https://ssbproducties.nl/kaartverkoop>

Met muzikale groet, Hans Luijendijk



Kom-op-adem midweken 'Leven met verlies' en 'Mijn familie en ik'

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan voor mensen die tot rust willen komen en uitzien naar nieuw perspectief. Als je je eenzaam, uitgeput of gespannen voelt of als geloofs- of zingevingsvragen je erg bezighouden, ben je van harte welkom. Heb je er weleens aan gedacht, maar twijfel je of het wat voor je zou zijn, bel gerust een keer tijdens het spreekuur.

Naast dit herstelarrangement zijn er in november weer twee Kom-op-adem midweken:

- 'Leven met verlies' voor mensen die een dierbare hebben verloren (15-17 november)

- 'Mijn familie en ik' voor wie familierelaties ingewikkeld zijn (20-22 november)

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er zijn themabijeenkomsten en er is ruimte voor je verhaal. Het geeft herkenning en erkenning en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, want er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband en er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.



Voor meer informatie, neem een kijkje op www.pdcdeherberg.nl. Je kunt je aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch 026-3342225.



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Bastiaan de Ruiter 010 - 413 76 69

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

010- 4137 669

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 20 oktober 2023

18.00 uur voor het magazijn van

november 2023 met het thema:

Gedenken

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 479 02 94

Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Ivo van Bennekom 06-51501803

Dhr. Henk de Jong 06-18130047

scriba@kerkinijsselmonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (010-4137669),

internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijsselmonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een slinger maken voor Kik, voorierendag. 'Papier hier!' roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast. 'Goed zo!' roepen haar broers, 'Nu de verf en de kleurtjes!' Ricardo duwt tubes verf en een bol draad van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en een pakje viltstiften. Ze sjouwen de buit naar huis. 'En nu,' zegt Florans, 'gaan we herfstbladeren maken. Voor de slinger.' Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt aan de draad gehangen.

De muizen zuchten. 'Het lijkt nergens op. Het moet beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of twintig.' Florans roept: 'We hebben een vóórbeeld nodig!' en ze trippelt weg. Even later komt ze terug met een prachtig esdoornblad. 'Kijk, zó moet het!' IJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. 'Jongens. Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!' Ze rennen achter haar aan en komen terug met pootjes vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot. Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd. En in het muizenhol hangt er ook een.



Versje

Francesco is de zoon van een koopman in stoffen.
Zijn vader verdient heel veel geld, dat is boffen.
Francesco werkt mee, hij is rijk, hij is knap
en gaat elke avond met vrienden op stap.
Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel:
mijn leven is leuk zo, maar wat is mijn doel?
Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk.
plots hoort hij: 'Franciscus, dít wordt jouw werk.
'Hij kijkt op. Het kerkje is oud en kapot.
'Dit kerkje herstellen! Dat doe ik voor God!
Zijn ouders, zijn buren, iedereen is verwonderd,
dat vrolijke Frans zich heeft afgezonderd
en alle dagen maar druk loopt te sjouwen,
met balken en steen om de kerk te herbouwen.
Maar hij straalt van geluk, dat ziet iedereen.
Zijn vrienden gaan helpen, een voor een.

En zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld,
door dankbaar te leven in het vrije veld,
in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud.
Hij koos voor de Heen voor de liefde en eenvoud,
zoals Jezus gevraagd had vanaf het kruishout.



Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld aan deze woorden van Jezus: 'Neem geen zak geld, geen extra kleren en schoenen mee, en laat je niet afleiden onderweg. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'Vrede voor dit huis!' Lucas 10



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns